

Ett sekel i Hovslätts Missionskyrka

Det andliga uppvaknandet som skedde på 1800- talet, det vi brukar kalla väckelsen i slutet av förra seklet, satte spår som varit synliga genom hela 1900- talet. Det fäderna lade grunden till för mer än hundra år sedan har vi i vår tid många gånger fått skörda frukterna av.

Jag känner tacksamhet till de "gamle" när jag läser texter och bläddrar i mina gamla fotografier. Tacksamhet över all den glädje jag fått uppleva i kyrka och kristen gemenskap och ändå har jag bara varit med andra halvlek av det här seklet. Kortfattat och utan att göra anspråk på någon heltäckande beskrivning har det varit ungefär så som dessa bilder berättar.

Hasse P. i december 1999



Vid förra sekelskiftet stod det lilla röda Rörets Missionshus på kullen där idag Hovslätts Missionskyrka ligger. Det hade stått där i åtta år och inbjudit människor till missionsaftnar och gudstjänster, kanske veckomöten ibland och naturligtvis till missionsauktion en gång varje år. På sommaren **1909** rev man det gamla röda huset och byggde ett nytt stort missionshus under hösten, ett hus som öppnade för helt nya möjligheter. Vid trettondagshelgen **1910** invigdes det nya vita missionshuset.

Den missionsinriktade prästen Carl Palmberg predikade och missionshuset var fullsatt. Nu hade samhället börjat växa, nya fabriker hade byggts och det bodde 530 personer i samhället och runtomkring, av dessa var 284 barn och ungdomar.



1918 anställdes en pastor på deltid, Hjalmar Ohlsson och **1920** anställdes Olivia Andersson som diakon/församlingssyster. Hon var verksam vid sjukbäddar och sorgehus i samhället fram till 1936.

1921 kom en ny deltidsanställd pastor som hette Olof R. Bäckman och **1923** kallades pastor Johan Pettersson som pastor och

föreståndare för församlingarna i Hovslätt och Norrahammar. Han var verksam fram till sin pensionering.



1926 bygger församlingen sommarhem på höjden väster om missionshuset. Där bedrevs regelbundet sommarverksamhet och ungdomsarbete ända fram till 1950- och 60- talet. Ja, ännu senare vid enstaka tillfällen som t.ex. vid söndagsskolfester och sommarmöten.

Idag är sommarhemmet rivet men den vackra tomten finns kvar i församlingens ägo.



Visst gick man och funderade på att starta ungdomsarbete, behoven växte.

Söndagsskola hade man bedrivit sedan länge men **1915** startar även ett tonårsarbete som kallades Juniorföreningen. Idag heter gruppen "Centrum".



Samma år startar Hovslätts Missionskör under ledning av Oskar Ängfors. Oskar Ängfors hade även varit arkitekt vid det nya missionshusbygget några år tidigare.



Syster Astrid efterträder Olivia som församlingssyster **1936** och **1941** kommer syster Linnea Pettersson till Hovslätt för att stå i hovslättsbornas tjänst i 25 år.

Nu byggs även en bostad åt vaktmästare och församlingssyster i anslutning till missionskyrkan.

1944 kallar församlingen egen pastor och föreståndare, Gösta Hulth, han blir kvar i fyra år och efterträds av David Andreasson **1948**.

Från VP till scout





1946 startar församlingen en VP-kår för unga pojkar som senare utvecklas till SMU-scout för pojkar och flickor i åldrarna 8 år och upp till tonårsscout.

1950 har församlingen 105 medlemmar. Nu börjar man fundera på att gräva ut en del av källarvåningen samt inreda en övervåning för att tillskapa lokaler för det växande ungdomsarbetet. **1953** invigs dessa lokaler.

Söndagsskolan



Söndagsskolan har alltid samlat många barn i Hovslätt och höjdpunkterna under året har varit julfesten och sommarfesten.



1969 får SMU hyra Jäbostu-gan av Norrahammars Köping. 20 år senare får man inköpa stugan av Jönköpings kommun. Hit drar man ibland med ungdomar för hajker och övernattningar.

1970 har församlingen 150 medlemmar och börjar fundera på en om- och tillbyggnad av sin kyrka. **1972** invigs en till stora delar ny kyrkobyggnad med ändamålsenliga lokaler. Samma år anordnas det första tillsammanslägret där barn, unga och äldre deltar. Detta blir upptakten till en lång rad årliga arrangemang av liknande slag.



Pastor Lennart Jakobsson tillträder tjänsten som församlingens föreståndare **1955** och efterträds av Åke Torkelsson **1961**. Samma år bygger församlingen en villa på Ängsfors gärde åt sin nya pastor.



1974 tillträder Roland Olaisson som pastor och föreståndare och **1980** görs ännu en tillbyggnad av Missionskyrkan. Några år senare invigs en piporgel med nio stämmor. Pastorn och läraren Gunnar Björkberg fanns med i församlingens arbete under en lång följd av år som predikant och vakanspastor.



1985 kallas Björnåke Hulth till tjänsten som pastor och föreståndare och året därpå anställs Kennet Heinevik som ungdomsledare.



1997 kallas Erling Andersson som församlingens pastor och föreståndare och året därpå kallas pastor Lena Rask som ungdomspastor.



1989 startar församlingen förskolan "SMUltronet" i samarbete med Jönköpings Kommun, och nu funderar man på ännu en genomgripande om- och tillbyggnad av kyrkan.



Sången och musiken har flödat genom hela seklet ända sedan Missionskören bildades 1915. Kör och musikförening, SMU-kör och barnkör. Ungdomskören "Reflektera" under ledning av Anders Ekström var den som blev mest känd och var verksam i 25 år. Nu vid sekelskiftet heter ungdomskören "VitaNova", barnkören heter "Tellus" och det finns också en kör som heter "SingNum", men det är säkert mer på gång...

Hovslätts Missionskyrka vill vara ett andningshål där vi får hämta vila och kraft. Centrum och kraftkälla i vår kyrka är Jesus Kristus. Den viktigaste mötesplatsen är gudstjänsten, där får vi mötas med vår tro och bekännelse men också med all vår tvekan och undran.

Vår kyrka vill ge rum för alla åldrar i olika mötesplatser och samlingar. Vi vill finnas till under livets olika skeden och våra pastorer står till tjänst för olika kyrkliga akter och personliga samtal. Välkommen till Hovslätts Missionskyrka, en fri och öppen kyrka, i ett nytt millennium!

HP