

MISSIONSKYRKAN
OCH SMU I HOVSLÄTT

Nr 108 november - december 2012

På Gång



Behoven
är stora

– Vi besöker
Daugavpils i
Lettland



Missionskyrkan Hovslätt

Björkbackavägen 2
556 28 Jönköping

Pastor och församlings- föreståndare:

Bo Zandén
Exp: 036-751 42
Mobil: 0706-00 94 86
Bostad: 036-751 44
Fax: 036-700 02
E-post: bo.zanden@mosaikens.nu
Exp.-tid: tisdag och torsdag
10.00-12.00

Församlingsinspiratör:

Kennet Heinevik
E-post: kennet.heinevik
@hovslattsmissionskyrka.se
Mobil: 0708-25 45 65

Ungdomsledare:

Exp: 036-769 58
Thomas Ranström
Mobil: 0704-44 18 83
thomas.ranstrom@gmail.com
Matilda Lundquist
Mobil: 0730-44 21 76
lundquist_tilda@hotmail.com

Kök/ledarrum: 036-766 02

Förskolan Smultronet

Björkbackavägen 2
556 28 Jönköping.
Förskolechef: Carina Kiland
Tel: 036-31 06 92, 93
Fax: 036-700 02
smultronet@forskoaleinfo.com
www.forskoaleinfo.com

Hovslätts Missionsförsamling

Plusgiro: 17 16 17-4
Bankgiro: 466 78 38

SMU Hovslätt

Plusgiro: 44 78 39-2

Internet:

www.hovslattsmissionskyrka.se
Distriktets hemsida:
www.og.missionskyrkan.se

PåGång-redaktionen:

Mia Thörn, Svante Kiland,
Elisabeth Karlsson, Clara Wisth.
Ansvarig utgivare: **Bo Zandén**



Nu har hösten verkligen kommit. Det har blivit kallare i luften, den mörka tiden på dygnet blir allt längre och löven har bytt färg. Man bör nu ha plockat fram en tjockare jacka, och är man riktigt frusen av sig, möjligtvis även mössa och vantar. Det är en tid då det oftast är skönare att sitta inne och bara gå ut vid tillfällena då man måste. Vi är på väg mot vinter, faktiskt min andra för i år! För under sommaren så befann jag mig på södra halvklöten i Chile i Sydamerika. På den sidan av jorden är det omvända säsonger. Deras sommar är våran vinter och våran höst blir deras vår. Två gånger detta år har jag besökt Chile. Första gången tidigt på året med Apg29, en lärlingeskola där man oftast tillbringar cirka tre månader utomlands. Den andra gången reste jag dit under sommaren på egen hand.

Det finns mycket att tala om från båda resorna och jag tycker verkligen om att berätta om min tid där. Värt att ha i tankarna är att var gång jag berättar något om den Chilenska kulturen är det utifrån mitt eget perspektiv. Det blir min uppfattning av saker och ting eller hur jag förstått det när jag fått det förklarat för mig. För om man leker med tanken att man skulle vara från utlandet och stanna fem månader i Sverige, så skulle man givetvis få en bra uppfattning av den Svenska kulturen, men det skulle ändå inte vara samma bild som en person

som är uppvuxen här har. Det samma gäller naturligtvis Chile och mina uppfattningar.

Under min tid i Chile hade jag mycket kontakt med den Chilenska motsvarigheten till Missionskyrkan, det vill säga Iglesia del Pacto. Det är en kyrka som enligt dem själva har varit med en längre tid, men som lidit en del på grund av splitt-ringar inom kyrkan. För Chile är detta med splitt-ring inget ovanligt och har heller inte bara begrän-sats till Iglesia del Pacto. Det är något som har prä-glat de allra flesta kyrkans historia. I Chile finns över 4000 olika samfund och när jag talade med män-niskor där som själva var insatta i församlingar, häv-dade de att många av samfunden bildats på grund av konflikter. Konflikter där man inte har sett någon annan lösning än att bryta sig loss från för-samlingen och starta eget. Detta kan betyda att mellan kyrkor kanske de bara skiljer sig på en punkt, men ändå ses det som ett hinder för samar-bete. Annars är Chile ett mycket troende land där vår religion verkligen har rotat sig och där jag mött många människor som verkligen tar vad Jesus sa på allvar. Det är därför extra jobbigt att inte kristna är mer enade där. Med så många drivande och andligt starka människor som det finns där råder det inget tvivel om att de tillsammans skulle kunna utföra ett enormt arbete för Gud.

Under min andra resa hade jag möjligheten att tillbringa min tid hos ordförande för Iglesia del Pacto i Chile, Darwin Mora Salgado och hans familj i en stad som heter Coelemu i centrala Chile. Det jag minns mest från mina nästan två månader hos dem var den tillit de hade till Gud och deras gäst vänlighet. Sådan tillit som fanns hos dem tror jag inte jag upplevt förut. Det fanns inget för litet eller för stort för Gud och man satte sin ekonomi, sitt jobb och sin familj helt i Guds händer. När de hade som svårast själva så fick det ändå inte hindra dem från att hjälpa andra. Man litade helt enkelt på att Gud hade koll och försörjde i vått och torrt.

Det andra jag nämnde var gäst vänligheten och det verkar vara något som finns på flera ställen i Chile och inte bara hos troende. När man är gäst i Chile så uppfattade jag det som att man verkligen fick det bästa de hade att erbjuda. Man fick sova i de mjukaste sängarna, man blev alltid serverad först, och man blev alltid bekräftad, uppmärksam-mad och satt i centrum. Det fanns en otrolig glädje i att tjäna sina gäster på detta sätt och det var verkligen fantastiskt att bli bemött så. Jag vill påpe-ka att jag bodde hos familjen Mora i nästan två



Färsk information

Besök vår hemsida ofta, så får du **aktuell** information om vad som händer, hemma.

www.hovslattsmissionskyrka.se

månader, men gäst vänligheten blev aldrig mindre. Jag blev lika bra omhändertagen efter en månad som den dagen då jag först kom.

Något annat som jag fastnade för var att man inte fick "dua" de äldre och speciellt inte pastorn. Det kändes konstigt till en början, men man förstod att det handlade om att visa respekt och tacksamhet och inte så mycket om en hierarkisk ordning. Ytterligare något som skilde sig från den svenska kulturen var synen på tid. Just deras uppfattning av tid fick jag ett bra exempel på en dag under Apg29 då vi var ute på praktisk helg. För klockan elva, då gudstjänsten ska börja, satt vi fortfarande hemma och åt frukost, jag och min svenska kompis fick panik, men de andra i värd familjen tog det lugnt. När vi äntligen kom fram till kyrkan var vi inte bland de sista dit. Inte ens hela lovsångs bandet var på plats, ändå hade de börjat gudstjänsten och lovsången utan sin gitarrist men det var inget ovanligt med det. Det är dock värt att nämna att gudstjänsterna kunde bli något längre där än vad vi är vana vid i Sverige.

I just den här kyrkan hade vi ingen riktig ljudtekniker eller någon som kunde sköta mixer bordet så där jättebra. Istället drog man på gitarrer, trummor, mikrofoner och bas på högsta volym. Kvaliteten på låten blev inte den bästa men det var ändå skönt att verkligen få se att prioritet var sången till Gud och inte att det skulle låta bra.

Det blev så uppenbart vart man lade fokus. Folk klappade högljutt och sjöng så högt att det inte fanns någon som helst tvekan om att Gud hörde dem. Det gjorde dock inget, för alla var med på noterna och man själv som ovan svensk, fick sjunga med på skröplig spanska som man själv knappt förstod. Det blev uppenbart att vi var där för att tillbe Gud, Även om det fanns vissa olikheter så kunde man ändå känna en samhörighet med alla de som kom för att fira gudstjänst, men inte nog med att bara jag kände att jag delade gemenskap med kyrkan där, utan även att min dåvarande hemförsamling i Sunne hörde ihop med dessa chilensare. Vi är alla del av något större, något som kan vara svårt att sätta ord på och beskriva. Det må skilja sig på några punkter i gudstjänster och hur kyrkan organiseras, men det var exakt samma Jesus som dog för min värd familj i Chile som min familj hemma i de Värländska skogarna. Språken och till och med årtiderna och säsongerna må vara olika, men evangeliet och Guds kärlek är ändå den samme

Thomas Ranström

Torsdagsträffen på resa



Från torsdagsträffen har vi på olika sätt samlat in pengar till förmån för de pensionärsträffar som kyrkan i Daugavpils anordnar varje vecka.

Under föregående år kom det upp ett förslag om att vi borde besöka våra lettiska vänner. I våras började planerna ta form och den 1 oktober startade 24 personer en bussresa med Daugavpils som mål. Första etappen gick till Stockholm där bilfärjan mot Riga väntade. Efter en stadig middag ombord, information om Lettland och Riga av båtvärden och deltagande i musikgissningstävlan, började det kännas att båten var ute på öppet vatten. Man vaggades dock till sömns ganska snart och vaknade upp till en riklig frukostbuffé och var snart inne i den lugnare Rigabukten.

Färden från Riga till Daugavpils följer den stora floden Daugava som rinner genom landet från det inre av Ryssland. Denna flod utgjorde redan på vikingatiden den viktigaste handels- och transport-vägen från Östersjön österut. Svenska vikingar började sin långa färd till Konstantinopel via floden. Under medeltiden seglade tyska och holländska hansaköpmän på Daugava.

Vi kunde under resan i sydostlig riktning notera att ju längre in i landet vi kom försämrades standarden allt mer. Riga är en modern stad i klass med övriga västeuropeiska städer. Daugavpils, som var resmålet, är landets näst största stad med 70 000 innevånare och den bär fortfarande tydliga spår av förfallet förorsakat av den sovjetiska ockupationen. Området hör till de fattigaste i Europa och arbetslösheten mycket hög. Det är beklämmande att se att det bördiga landet som förr betraktades som "Europas kornbod" ligger för fåfot och

slyntar överhanden.

Vid framkomsten till kyrkan blev vi hjärtligt mottagna av pastor Nikolai och hans hustru Slava och deras medhjälpare. Efter en välkomstmiddag var det dags för ett besök på den lägergård man håller på att färdigställa en bit utanför staden. Gården är vackert beläget vid en sjö. Ett omfattande arbete med upprustning pågår. I skrivandets stund håller man med hjälp av



svenska och norska insatser på att dra en kabel på botten av sjön och installera en transformator för att få fram elektricitet till området. Man måste ha hjälp av dykare i arbetet eftersom det kan finnas nedskjutna flygplan i sjön.

Nästa dag fick vi en inblick i församlingens arbete. På morgonen fick vi träffa de hemlösa, ett 25-tal personer, för vilka man ordnar program och utspisning varje dag. Nästa aktivitet var en träff med de pensio-

närer som man ordnar lunch för en dag varje vecka. Man har ett omväxlande program med samvaro, vittnesbörd och sång hela förmiddagen. Samlingen avslutas med en måltid. Vi kunde notera att utöver den serverade maten fanns det även något att



ta med för senare behov. Cirka 50 personer deltog i samlingen. Endast ett par av deltagarna var män. Under eftermiddagen besökte vi de två lägenheter kyrkan förvärvat och använder till att sörja för att ett 50-tal barn från utsatta förhållanden varje dag får ett mål mat och hjälp med förnödenheter som kommit in bland annat genom insamlingar här i Hovslätt.

Detta är ett axplock av det omfattande arbete som kyrkan i Daugavpils bedriver. Det finns mycket mer som kunde redovisas. Ett framtida mål är att på lägergården inrätta ett rehabiliteringscenter som har målet att hjälpa den kategori av hemlösa kyrkan har kontakt med. I denna grupp finns det omfattande drog- och missbruksproblem. Man har hjälp av expertis inom psykologi och social rehabilitering i denna verksamhet.

På torsdagsmorgonen lämnade vi Daugavpils för att på eftermiddagen få en guidad tur i Riga, främst gamla delen av staden, som har många historiska minnesmärken att erbjuda. Åter ombord på färjan till Stockholm gällde samma program som på utresan med undantag av att Stockholms skärgård mötte oss med strålände sol.

Ett tack till Allan Heinevik som stått för researrangemanget och tillsammans med Allan Wendefors, SAM-hjälp svarade för färdledning och buskörning.

De som var med på färden känner stor tacksamhet över att få leva under de lyckliga omständigheter som råder i vårt land. Samtidigt känner man trots sin otillräcklighet att man vill vara med och hjälpa dem som har en betydligt sämre situation.

Jan-Bert Wissö



Tema Skapelsen,
med fysiker Anders Gärdeborn,
Västerås.

Frukost för alla

Lördag 10 November kl. 09.00
Anmälan. 50 kr.

”Kan vi tro på en Skapare bakom universum”

Föreläsning kl. 11.30 – ca 13.00

En föreläsning med fördjupning i frågor kring tro och vetenskap, med jordnära frågor från livets vetenskaper, dvs darwinism och dess relation till Bibelns beskrivning av skapelsen av växter, djur och människor. Har det skett några förändringar med higgspartiklen m.m. Blir även tid för samtal och diskussion.

A poster for a Christmas concert. The background is dark with a large, intricate white snowflake in the upper right. The text 'Jul-konserter' is written in a large, white, cursive font. Below it, in a smaller, white, sans-serif font, is 'Medverkan av körerna Tellus, People, SingNum med flera'. At the bottom, it says 'Hovslätts Missionskyrka' and 'Lördag 8 december kl 19.00'. There is a small logo in the bottom left corner consisting of a red cross with a white center. Below the logo is the text 'Hovslätts Missionskyrka'. At the very bottom, in a smaller font, it says 'Fri entré. Insamling till SMU:s och Missionsförsamlingens arbete i Hovslätt.'

Välkommen till samlingar i Hovslätts Missionskyrka

November

- 3 L 10.00 **Nattvardsgudstjänst** Bo Zandén. Musik av Katarina Bergendahl-Högsta, violin. Tacksägelse för de under året hemgångna.
- 4 S 10.00 **Gudstjänst** Bo Zandén. Ewa Saldner. *Kyrkaffe. Offer till Svenska Missionskyrkan i Östra Götalands distrikt.*
- 8 To 15.00 **Torsdagsträffen** "Med gitarr och pensel". Stig och Rose-Marie Svensson.
- 10 L 09.00 **Frukost för alla** "Kan vi tro på en Skapare bakom universum?" Anders Gärdeborn. *Anmälan 50 kr.* 11.30-13.00 **Seminarium. Föreläsning** med fördjupning i frågor kring tro och vetenskap. Anders Gärdeborn.
- 11 S 10.00 **Gudstjänst** Kennet Heinevik. Thomas Ranström. Sång av Ungdomar. *Kyrkaffe.*
18.00 **I din närhet. Bön och lovsång.** Matilda Lundquist. Peter Klint.

- 12 M 15.00 **Arbetsmöte för Kongo.**
- 18 S 10.00 **Bibelstudium** Anders Linsmo.
16.00 **Sånggudstjänst** Ungdomskören People och Slättenkyrkans ungdomskör. Matilda Lundquist. Clara Holmgren. *Insamling till missionsprojekt Shifaskolan, Indien. Kyrkaffe.*
- 24 L 14.30-16.30 **Andakter** Gjutaren, Hammargården, Smedjegården. Bo Zandén.
- 25 S 10.00 **Gudstjänst** Bo Zandén. Gospelkören Livlust, Jönköping. *Kyrkaffe.* Samling för nya medlemmar vid kyrkkaffet.
- 26 M 15.00 **Arbetsmöte** för Kongo.
- 27 Ti 19.30 **Körövning inför advent.** Välkommen alla som vill sjunga.

December

- 1 L 14.00 - ca.18.00 **SMU:s Julmarknad.**
- 2 S 10.00 **Adventsgudstjänst** Bo Zandén. Adventskören. *Adventskaffe.*
- 8 L 19.00 **Julkonsert** med kören Sing-Num, ungdomskören People och barnkören Tellus.
- 9 S 10.00 **Gudstjänst** med nattvard. Kennet Heinevik. Anders Linsmo. Sång av Matilda Lundquist med familj. *Kyrkaffe.*
- 13 To 10.00 **Torsdagsträffen** Advents- och luciafest. "Smultronbarnen". Curt Ankarberg med vänner medverkar med sång och musik.
- 15 L 14.00 **Julmarknad i Hembygds-parken.**
- 16 S 10.00 **Gudstjänst** med Skattkammarens julfest. Bo Zandén. *Kyrkaffe.*
- 23 S 10.00 **Gudstjänst** inför julen. Sång av Emilia Havsed och Edvin Kiland. Kennet Heinevik. *Kyrkaffe.*



Bibelskolan 2013

4 – 13 oktober 2013

Tillsammans med Slättenkyrkan,
Norrahammar

Seminarium, frukost, kvällsmacka, temakvällar och gudstjänster.

Bön

Kyrkan öppen för bön i andaktsrummet
Torsdagar kl. 10-11
Start den 6 september

Tillsammansläger

30 augusti – 1 september 2013
på Strandgården
Boka redan nu!

Rätt till tro

2 dec 2012 – 6 januari 2013



Rätt till tro är temat på Gemensam Framtids första insamlingskampanj till vårt gemensamma internationella arbete. Rätt till tro är ett utmanande och viktigt tema som vi vet berör många av våra systerkyrkor och partners.

Det internationella arbetet är och förblir en viktig del av att vara kyrka. Det handlar om trovärdighet och global medvetenhet. Och ett långsiktigt engagemang för hela människan, om alla de delar som utgör människors livsvillkor. På många platser idag är rätten till tro ifrågasatt, hotad och ibland helt förbjuden. En kampanj för rätten till tro känns helt enkelt rätt!

Insamlingen sker under en hel period, med start söndagen 1 advent och avslutas först den 6 januari i samband med trettondagshelgen.

I Hovslätts Missionskyrka samlar vi in till "Rätt till tro 2013": Överskott vid kyrkkaffe 1:advent Missionskollekt i samband med gudstjänst den 6 jan. Gåvor kan också sätas in på kyrkans konton och märk "Rätt till tro 2013"

Välkommen till SMU i Hovslätt!

Skattkammaren 4-13 år

Ett fartfyllt och spännande program med drama, sång, musik och andra kul aktiviteter.
Söndagar kl. 9.45-11.20
Ann Forsling, 71 25 31

Barnkören Tellus åk 1-6

Sång på gång.
Onsdagar kl. 18.00-18.45
Pernilla Martinsson, 31 02 01

Spårarscout åk 2-3

En form av "för-scout" med en hel del skoj både ute och inne.
Torsdagar kl. 18.30-19.30
Mia Ruther, 769 90

Upptäckarscout åk 4-6

Häftig scouting såväl ute som inne, lek och allvar, hajker och läger.
Måndagar kl. 18.30-19.45
Håkan Wissö 31 06 22

Äventyrarscout

åk 7-9 måndagar
Henrik Saldner, 758 58

Ungdomskören People åk 7-

Gospel lovsång och annat.
Välkommen att sjunga i vår ungdomskör!
Fredagar 18.30-19.45
Matilda Lundquist, 0730-44 21 76

Superfredå åk 7-

Superfreda' innebär mycket gemenskap. Gemenskap både med varandra och Gud. Först i en rolig aktivitet av något slag och sedan i andakten som avslutar kvällen. Välkommen!
Fredagar kl. 20.00-24.00
Thomas Ranström, 0704-44 18 83
Matilda Lundquist, 0730-44 21 76

Avner åk 7-

Avner är spelgruppen för ungdomar åk 7 och uppåt. Tisdagar kl 18:00-21:15.
Andreas Rotzen, 18 67 84

För mer information kontakta:
Ordförande: Peter Söderström,
tel: 31 02 13

www.hovslattsmissionskyrka.se

Mer information om SMU i Sverige
www.smu.se



SMU

En dag i Daugavpils, Lettland

God morgon!

Nu har vi precis stigit upp från våra sköna sängar i kyrkan i Daugavpils. Vi går för att äta frukost som några babushkor (ryska söta tanter) har gjort i ordning åt oss. På frukost bordet finns gröt, en mycket god sådan, mackor, äppeljuice, kaffe, frukt och diverse ryska, söta småkakor. Efter en god och mättande frukost beger vi oss ut för att göra gott i samhället. Vi tar med oss pastor Nikolaj som kan både svenska och ryska, han blir vår tolk/guide under hela resan.

Vi åker för att hjälpa till att lasta ut hjälp-sändningen som SAM-hjälp kommer med. Trots regnet visar vi inga sura miner utan alla hjälps åt så att vi snabbt få in allt i kyrkans lager. Vi besöker fattiga familjer för att dela ut de hygienpaket som vi har med oss. Det är svårt att förstå att det vi får se är de här människornas vardag. Husen de bor i är i våra ögon ruckel som ser ut att kunna falla samman vilken sekund som helst. En pappa berättar att han tjänar 30 Lat i veckan (ca 360 kr) och det ska han försörja en hel familj på fem barn med. Man förstår att de har det svårt.

Vi besöker matbespisningen dit barn får komma varje dag och äta. Vi träffar några av barnen och delar ut lite godis till dem, vilket de uppskattar. Vi får också se lägergården där

kyrkan har läger på somrarna och dit Hovslätts SMU skänker pengar varje år.

Gruppen som består av tio vuxna, åtta ungdomar och pastor Nikolaj gör även besök vid en klädutdelning där vi får träffa många människor som kommer för att få nya kläder. En av dem är Alexej, en mycket trevlig och glad man. Han visar att man inte behöver ha mycket materiella ting för att kunna njuta av livet.

När vi kommer tillbaka till kyrkan är vi med på en ungdomssamling. Trots att vi inte är så många där och att vi inte förstår varandra fullt ut får vi ändå en mäktig och givande stund tillsammans då vi sjunger samma lovsång fast på olika språk.

"Jag vill ge mer än en sång för en sång i sig själv är inte det du vill ha. Du söker djupt inom mig bakom tankar och ord in i mitt hjärta du ser"

Vi äter lite kvällsmat och sedan kryper vi ner i sängarna för att ha lite kvällsmys med choklad, chips och mycket skratt!

Trots böter, tjuriga poliser och missförstånd har vi haft fyra mycket spännande och händerika dagar. Vi förstår nu verkligen hur bra vi har det hemma i Sverige och vi har lärt oss att uppskatta sådant som vi innan bara tog för givet!

**Paulin Klint, Matilda Lundquist
och Amalia Lägermo**



Kilands mattor

Ö. Storgatan 62 | Jönköping | 036-12 29 00

www.kilandsmattor.se

ICA när Hovslätt

Handla hos oss
i Hovslätt.
Personligt och
med kvalitet
– en god idé!

Vätterbygdens Begravningsjänst



Jönköpings
Begravningsbyrå

Tel 036-71 04 15
Barnarpsgatan 31
553 16 Jönköping
JOUR DYGNET RUNT

Paul Axelsson

Roland Malmberg

Pia Johansson



Huskvarna
Begravningsbyrå

Tel 036-13 05 60
Rosenborgsgatan 29 A
561 31 Huskvarna
JOUR DYGNET RUNT



Helena Pettersson

Rolf Gabrielson

www.begravningsjanst.com

info@begravningsjanst.com



Av Sveriges Begravningsbyråers Förbund auktoriserade begravningsbyråer.

SÄNKTA PRISER på event och hallbilar!



HYUNDAI

Nu finns ett antal
Hyundai i20, i30 kombi
och i40 kombi till
mycket bra pris.
Ring mig på
036 34 80 77 så
berättar jag mer.

Välkommen till
Holmgrens!

Klas Grené
Varumärkschef
för Hyundai



HOLMGRENS
holmgrensbil.se

Vi tillverkar

STRYKBORD, VÄDRINGSSTÄLL, TORKSTATIV,
"TVÄTT-LOTTA", STEGSTOLAR MM.

Säljs i varuhus, järn- och ICA-affärer m fl.

RÖRETS

Box 8016, 550 08 Jönköping, Tel 036-31 23 00

COOP KONSUM

TABERGSDALEN

Öppet för dig 8-21
alla dagar

Kök & Tvätt

EXPERTEN I TABERG

ELON

Välkommen till vår utställning av kök och tvättstugor!

Sjöhultsvägen 9, Taberg. Tel: 036-657 00

www.elon.se/taberg

ENOTECH

- Produktionsutveckling
- Affärs- och kompetensutveckling
- Kvalitets- och miljöstyrning
- Kalkylering och kostnadsanalys
- Management

ENOTECH

Norra Hökhultsvägen 11

556 26 Jönköping

Tel 036-31 05 00

Sveriges ägarledda företag väljer oss.



Grant Thornton

Skolgatan 25B, Jönköping, Tel 036-30 54 50 www.grantthornton.se

Vill du också
synas här?

Kontakta Magnus Gustafson

0705-86 28 88

SMU:s stora

Julmarknad

**Lördag
1 december
kl 14.00**

Café med mängder av hembakat. Julunderhållning, lotterier, handelsbod, försäljning av dörrkransar. Bok- och jul-loppis, "Middag i samhället" mm.

Dragning på stora julmarknadslotteriet. Miniauktion med auktionslotteri. Korvgrillning.

Färsk information: www.hovslattsmissionskyrka.se

**Välkommen till en trevlig
eftermiddag i Missionskyrkan!**

All behållning går till SMU:s ungdomsarbete i Hovslätt.

Barnomsorg

Kontakta oss för att ställa ditt barn i kö. Redan när barnet är nyfött har du möjlighet att göra det. Du är också välkommen att hälsa på hos oss.

Förskolechef: Carina Kiland, tel 31 06 92, 31 06 93

Förskolan Smultronet, Björkbackavägen 2, 556 28 Jönköping

www.forskoleinfo.com



FÖRSKOLAN

smultronet